

Joris op 't Zand



Annunciatie

Hendrick Bloemaert (1669, olieverf op linnen)

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar,
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort.
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend Pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar.
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen,
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort.
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen,
Julianalaan 39, 3761 DB Soest.
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij,
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort.
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort.
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,
Hovenierslaan 9, 3925 BW Scherpenzeel.
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch,
Berliozpad 8, 3816 VK Amersfoort
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62INGB0000443746
ABNAMRO: NL30ABNA0553125060
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

Nummer: *Periode 201505, november 2015 – februari 2016*

★Kopijsluiting: 17 januari 2016★



Het is net na de aanslagen in Parijs wanneer ik dit schrijf – o ja, vergeet niet de aanslagen in Beiroet en zoveel andere plaatsen. Het dringt zich allemaal aan ons op via de moderne media. Het is allemaal even verschrikkelijk en allemaal even belangrijk, maar nu was het Parijs wat ons bezig hield. Mijn hoofd staat in het geheel niet naar de Advent en de Kerst. Hoe moet je op dit soort donkere dagen nog hoop houden? Hoe kun je licht ervaren? Voor je het weet gaat het je beheersen, overheersen. Donkere gedachten kunnen loskomen wanneer je nadenkt over hoe het er nu in de wereld aan toe gaat. Mensen die met haat en geweld reageren, maar daar tegenover mensen die al te gemakkelijk de liefde lijken te verkondigen. Maak ik mij daar ook schuldig aan wanneer ik vooral op deze dagen wil denken aan de liefde die Jezus heeft gepredikt? Er is verschil tussen geweld en geweld leerde een oud legerofficier mij, maar ondertussen besef ik ook dat de liefde die Jezus preekte niet zomaar elke liefde is.

“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Matteüs 5, 43-45)

Het is een liefde die wij mensen zo moeilijk kunnen begrijpen, niet een liefde die alles maar goed praat, maar een liefde voor de Schepping van God. De mens liefhebben, ook al doet deze verschrikkelijke dingen, betekent dat wij met God willen dat de Schepping geen geweld meer wordt aangedaan, maar dat wij willen dat het Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt. Het Koninkrijk dat nabij is. Ik denk dat het eerder betekent dat het Koninkrijk Gods onder handbereik ligt. We hoeven er niet passief op te wachten. Door ons open te stellen voor Gods boodschap en te zien wat er nu noodzakelijk is in de wereld kunnen we dat Koninkrijk zichtbaar maken.



Op de maandag na de aanslagen werd ineens onze dagkapel in Groningen – die dagelijks is geopend – drukker bezocht dan normaal. Veel mensen zochten de stilte van de kerk op om een lichtje op te steken in de duisternis van de dag. Het verlichtte de dag waardoor er een soort Adventsgevoel opkwam. Elke dag wordt het donkerder in aanloop naar Kerstmis, maar iedere week maken we het een beetje lichter, door elke week weer een kaarsje aan te steken op de adventskrans en samen ons verwachtingsvol te voeden met de eucharistievieringen in de kerk. Woorden van hoop die in een ver verleden zijn opgetekend in tijden dat mensen ook de duisternis ervoeren. Het is belangrijk ons telkens weer naar het Licht te bewegen, het Licht in de wereld dat Christus is. Duisternis kan namelijk geen duisternis verdrijven. Dat we samen het Licht mogen brengen in deze wereld en zo zelf hoop houden en anderen helpen hopen.

Pastoor Victor Scheijde

Kerkelijk leven

Priesterwijding

Op zaterdag 14 november waren de parochianen van Amersfoort en Culemborg, samen met familie en vrienden getuige van de wijding tot priester van Louis Runhaar en Frank Duivenvoorde.



Na de presentatie door docenten van het Seminarie, de getuigenis uit de respectievelijke parochies kon van harte worden ingestemd met:

Priester zal hij zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer.

Muisstil was het in de kerk toen de bisschop de wijdelingen hun opdracht gaf:

- het verkondigen van het evangelie
- bedienen van de sacramenten
- de armen en de behoeftigen versterken
- trouw zijn aan de kerk: het volk van God

Na het afleggen van de geloften en de geloofsbelijdenis werd tezamen de litanie met de heiligen van alle tijden gebeden.



De wijdelingen ontvingen door handoplegging van bisschop en priesters en de gebed opdracht en de genade van de heilige Geest. De wijding werd besloten met het wijdingsgebed, het overreiken van de tekenen van het priesterambt: stola en kazuifel. De bisschop zalfde de handen van Louis en Frank met het heilig chrisma, waarop zij de brood en wijn aangereikt kregen als teken om in de heilige eucharistie voor te gaan en het offer van Christus te vieren.



Hierna nam de feestelijke viering zijn normale verloop om na collecte voor Tree of life (een kleinschalig bomenproject in Togo) en communie te eindigen met de slotzang, nr, 811:

Wees mijn gids, o grote heiland, in dit onherbergzaam land.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, leid mij voort met vaste hand.

*Brood des hemels, brood des hemels, sterk mijn hart, houd mij in stand,
Sterk mijn hart, houd mij in stand.*

Een slotzang die ons bemoedigde na de vreselijke aanslagen van daags te voren in Parijs.

Mieke van 't Erve-Verheij

Hieronder nog een korte foto-impresie van de receptie in de schuilkerk van Sinte Gertrudis.



Eerste mis op zondag 15 november

De dag na de wijding vierde Louis voor het eerst als priester met de parochie en met familie en vrienden de eucharistie. Als diaken trad Ward Cortvriendt op. Zo waren de rollen, waaraan we de laatste maanden gewend waren opeens omgekeerd. Het was een feestelijke viering in een overvolle kerk.



Brood en wijn werden samen met de schoenendozen voor de decembermaand en de collecte naar voren gedragen. De kinderkerk maakte tijdens de viering als cadeau voor Louis een prachtige stola waarop zelfs verlichting was aangebracht.



Het koor zong Louis een meerstemmige zegenbede toe.



Vanuit het kerkbestuur bood Dick Noordzij als cadeau van de parochie (nog) een stola aan met daarop een afbeelding van Joris en de draak. Dit als blijvende herinnering, niet alleen aan de priesterwijding, maar ook aan onze parochie. Op dit cadeau moet Louis nog wel even wachten, want de stola wordt nog genaaid.

Lydia Janssen



Vertrouwen: dank!

Het kan nog nét mee in dit nummer: hierbij wil ik u allen zeer hartelijk bedanken voor de overweldigende betrokkenheid bij mijn priesterwijding in Utrecht en bij de eerste keer dat ik in Amersfoort mocht voorgaan in eucharistieviering. Een speciaal woord van dank aan het kerkbestuur, aan collega Ward en aan allen die zich in deze dagen op geheel vrijwillige basis extra hebben ingezet!

Het waren zeer intense en indrukwekkende gebeurtenissen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor Marjolijn en de jongens. Als gezin voelen wij ons gedragen door de vele blijken van steun, waardering en vertrouwen vanuit de parochie en ook van daarbuiten. We hebben heel bijzondere woorden en gebaren mogen ontvangen.

Vertrouwen is het gevoel dat deze dagen overheerst. Niet als een comfortabel gevoel in de luwte, niet als een geruststellend muziekje in de lift, maar juist als een stille kracht middenin de storm, te midden van alles wat er op mij en ons afkomt. Vertrouwen is een niet te onderschatten kracht, zeker ook in tijden van diep persoonlijk leed en in tijden van aanslagen en dreigingen.



Vertrouwen dat, ondanks alles, God met ons is (Emmanuel!). Gods Naam is YHWH: Ik ben er voor jou. Aan ons allen de uitnodiging om daarop te leren vertrouwen. Aan ons ook de uitnodiging - en de uitdaging! - om die heilige Naam voor elkaar werkelijkheid te laten worden: ik ben er voor jou.

Pastoor Louis

Van het Kerkbestuur

Gemeentevergadering van 3 november 2015

De gemeentevergadering van 3 november had weer een overvolle agenda met zeer verschillende onderwerpen. Zoals gebruikelijk in de najaarsvergadering bereidden we na de pauze de synode voor zodat onze synodalen weten wat er onder ons leeft als ze naar die vergadering gaan. De synode van 21 november spreekt onder andere over de afdracht van de parochie aan de landelijke kerk en over een nieuw beleidsplan. Weet u overigens dat u zo'n synodevergadering als toehoorder helemaal of gedeeltelijk kunt bijwonen? Mocht u daarvoor voelen dan vindt u meer informatie over de locatie en de tijden op de website van onze kerk www.okkn.nl

Voor de pauze ging het over zaken van onze eigen parochie. Eerst bespraken we de financiële stukken van 2014. De kascommissie bestaande uit Klaas en Barthold, keurde de stukken niet alleen goed maar sprak ook grote waardering uit voor de wijze waarop Mieke van 't Erve het financieel beheer heeft gevoerd. Daarna ging het over het voorstel van Louis en Ward om de hele openingsritus tot en met het gebed van de dag voortaan te blijven staan. Uiteraard liepen de meningen uiteen maar uiteindelijk bleek er voldoende draagvlak voor een proefperiode tot aan de volgende gemeentevergadering. U kunt hierover elders in dit parochieblad lezen. Daarna bespraken we het beleidsplan voor onze parochie. Een paar deelnemers aan de vergadering wezen op enkele gebreken en ook werd aangegeven dat het plan te algemeen was. Dit tot leedwezen van het kerkbestuur dat nu juist door een wat algemener beeld te schetsen de discussie op gang had willen brengen over waar het nu eigenlijk in onze parochie over zou moeten gaan. Enfin, het kerkbestuur zal de volgende gemeentevergadering met een aangepaste versie komen waarin de oorspronkelijke doelstelling zo mogelijk wordt verenigd met een aantal wensen die in de gemeentevergadering zijn aangegeven.

Tot zover een korte impressie.

Als u over email beschikt hebt u op 4 november een email van mij ontvangen met een veel uitvoeriger verslag van de gemeentevergadering. Mocht u prijs stellen op een papieren verslag, dan draai ik dat graag voor u uit.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur



In het nieuw

Als parochiaan viel het u misschien niet op: het kerklinnen – altaardwaal, kelkdoekjes, corporale, kleedje credenstafel - is in de loop der jaren versleten en aan vernieuwing toe. Al enige tijd werd de rubriek Vraag en Aanbod van het Catharijneconvent gevolgd in de hoop om vanuit gesloten kerken kerklinnen te kunnen overnemen. Af en toe kwam er wel iets beschikbaar, maar niet echt bruikbaar in deze parochie. Daarom ging een delegatie naar de showroom van de firma Slabbinck in Zwolle. Niet alleen om linnen te kopen – daarin slaagden wij wonderwel in de aanbiedingenhoek – maar ook om naar een nieuw groen kazuifel te kijken. Het huidige groen “vloekt” met het bestaande groene voorzetsel en vertoont slijtage. Op de meeste zondagen van het kerkelijk jaar is de liturgische kleur groen. Pastoor Louis heeft diverse modellen en tinten groene kazuifels aangetrokken onder de kritische ogen van Allan, Inez en

Mieke. Om het effect met het bestaande voorzetsel te kunnen beoordelen hadden wij de kaarsenbankjes meegenomen. Na veel kijken en keuren werd een keuze gemaakt. Pastoor Louis gaat op zondag 22 november voor het eerst in het nieuwe groen voor! De aanschaf van dit kazuifel werd mogelijk door een gift en aanbieding van Slabbinck. Ook vielen wij gevierden voor een mooi rood kazuifel (die prijs zou ook onder de aanbieding vallen) echter de penningmeester deed zuinig. Uiteindelijk keerden wij tevreden kerkwaarts, in de hoop nog eens een meevaller te vinden voor rood.

Mieke van 't Erve-Verheij

Nachtopvang daklozen.

De nachtopvang voor daklozen wordt in Amersfoort geregisseerd door Kwintes. Hulpvragen aan de kerkdeur konden worden beantwoord met het schrijven van een zogenaamde slaapbon voor één of twee nachten in het Slaaphuis: voor bad, brood en bed. De kosten werden door Kwintes via een factuur aan de parochie in rekening gebracht. Dit handige systeem is beëindigd – het bleek misbruikgevoelig. Gemiddeld waren de kosten per jaar € 250 – aan Kwintes is gevraagd ons daarvoor met ingang van 2015 jaarlijks een rekening te zenden zodat de nachtopvang gewaarborgd blijft voor wie dat echt nodig heeft. Wel voelt het nu erg ongemakkelijk als er aan de kerkdeur een hulpvraag komt. Bij een verzoek om een slaapplaats kunnen wij alleen verwijzen. Om met een vraag om eten en drinken goed te kunnen omgaan is met café Van Zanten (hoekje 't Zand / Bloemendalsestraat) de volgende afspraak gemaakt. Op vertoon van een etensbon kan men een kop soep met een broodje krijgen. Van Zanten brengt die weer bij de parochie in rekening. Kerkbestuur, koster, gastvrouwen en –heren zijn geïnformeerd en kunnen zo adequaat op hulpvragen ingaan.

Mieke van 't Erve-Verheij

“ AKTIE KERST VOOR IEDEREEN” jaargang 2015,

De actie Kerstmis Voor Iedereen (KVI) werd al jaren geleden geïnitieerd door kerken in Amersfoort en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een waardevol project. Ook onze parochie doet al sinds de eerste keer mee. De opbrengst van de collecte 1^e zondag van de Advent – 29 november- is voor dit doel bestemd. Van de opbrengsten worden kerstpakketten samengesteld voor gezinnen die het niet breed hebben en iets extra's node missen.

Tegenwoordig coördineert de gemeente Amersfoort dit project. De afdeling Sociale Zaken screent de gezinnen / adressen, onder andere ter voorkoming van dubbeling. Bent u niet in de gelegenheid in tijdens de viering uw bijdrage te geven; dan kunt u dat overmaken op één van de rekeningen van de parochie. U vindt de IBAN-rekeningnummers voorin het parochieblad.

LITURGIE

Houdingen in de liturgie, een vervolg

Naar aanleiding van de gemeentevergadering van 3 november zullen we vanaf de eerste zondag van de Advent (29 november) bij wijze van experiment de hele openingsritus in staande houding doen. Dit betekent concreet dat we blijven staan bij de schuldbelijdenis, maar dat we die wel *in gebogen houding* uitspreken. Ook bij het Gloria (dat overigens achterwege blijft in de Advent) blijven allen staan. Pas na het gebed van de dag gaan allen zitten voor de eerste schriftlezing. Op de voorjaarsgemeentevergadering zullen we onze ervaringen met deze vorm bespreken en evalueren.

De andere aanwijzingen in de liturgiewijzer (met betrekking tot knielen en staan) blijven de eerstkomende tijd nog ongewijzigd, dus een keuze tussen knielen en staan. De pastores, het kerkbestuur en de liturgiewerkgroep zullen zich, mede op basis van de betrokken geluiden uit de gemeentevergadering en de brieven, opnieuw over deze materie buigen en u daarover informeren. Dit alles met het oog op meer eenduidigheid en een groter gevoel van gemeenschappelijkheid en eerbied in de viering van de geloofsgeheimen.

Pastores Louis en Ward

Eucharistisch gebed

Het eucharistisch gebed heeft een belangrijke plaats in onze viering. Van de vroegste kerk af heeft het een hele ontwikkeling doorgemaakt. Van een tamelijk eenvoudig zegengebed naar een uitgebreid en complex dankgebed. Gaandeweg heeft het een meer sacramenteel karakter gekregen. Ik stip dit maar even aan om duidelijk te maken dat de eucharistie niet altijd gevierd is op de wijze waarop wij die vieren. Maar ook om aan te geven dat het sacrament niet altijd op een en dezelfde manier is beleefd.

Ik ga kort in op elementen van het eucharistisch gebed in relatie tot wat de consecratie wordt genoemd. Belangrijk voor de vraag naar het moment waarop brood en wijn Lichaam en Bloed van Christus worden en de beleving van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie.

De wijze waarop dat dan zou gebeuren (transsubstantiatie of anderszins) laat ik hier buiten beschouwing.

Het moment waarop niet langer sprake is van brood en wijn, maar van Lichaam en Bloed heeft invloed op ons gedrag, onze beleving en de manier van bidden (buigen, knielen, een kruis slaan, altaarschellen, wierook, het accentueren van wat gezien wordt als het hoogtepunt van de liturgie, de opheffing van de gaven).

In de pefatie (waarvan er vele zijn) wordt dank gezegd voor de heilsdaden van God, waarna de kerk hier zich aansluit bij de koren in de hemel in het heilig, heilig. Daarna gaat de gemeente veelal knielen om aan te geven dat wat nu gaat gebeuren heilig is. Ik zag en zie nog wel eens dat men na de instellingswoorden weer gaat zitten ten teken dat het heiligste moment voorbij is. De instellingswoorden worden traditioneel gekoppeld aan de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Uit een document van de rooms-katholieke kerk citeer ik: *“het is de traditionele opvatting dat de woorden die de priester spreekt (dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed) bewerkstelligen (alsof we dat zouden kunnen. Ward.) dat brood en wijn veranderen in Lichaam en Bloed van Christus”*. Dit isoleert, onder meer, de gedachtenis van de woorden van Jezus van het geheel van de Eucharistie. Wij zeggen, met theologen en liturgiewetenschappers van verschillende kerken, dat het hele gebed heiligend is, zodat niet maar één moment aanwijsbaar is. De sacramentele aanwezigheid van Christus wordt altijd bemiddeld door de Geest, bij wijding, bij doop, bij eucharistie. In die zin is het gebed om de Geest over de gaven wellicht net zo heiligend. Misschien is het pas wanneer het hele gebed is voltooid bij de lofprijzing. We willen het mysterie zo graag pakken en begrijpen in plaats van het in geloof ontvangen. Maar het danken en gedenken houdt daarmee niet op. Na de lofprijzing bidden we met Christus tot de Vader. Dan volgt het agnus dei, maar eigenlijk is dat niet juist gezegd. Er volgt het breken van het brood waarbij het agnus dei gezongen wordt. Het breken van het brood is een oude benaming, uit de eerste kerk, van de viering van het gedachtenismaal, de eucharistie. Geen onbelangrijke benaming. Bij het laatste avondmaal breekt Jezus het brood en deelt het uit aan zijn leerlingen als teken van hetgeen op “Goede Vrijdag” aan Hem geschiedt wanneer Hij zijn leven breekt en deelt ten bate van zijn leerlingen en allen die dat willen worden. De Emmaüsgangers herkenden Hem bij het breken van het brood. Wanneer we in de viering brood breken doen we wat Jezus deed, opdat ook wij Hem herkennen in ons midden. Na het breken van het brood volgt het nemen en eten, de communie. Christus komt werkelijk in ons en wij worden wat we ontvangen.

Welk moment men ook als heiliger dan andere zou willen aanwijzen, de eucharistie is in haar geheel een beweging waarin Christus werkelijk aanwezig komt in de kring van zijn leerlingen, en waar Hij hen voedt met zijn eigen leven, opdat zij worden wat zij ontvangen: het levende lichaam van Christus. O, heilig geheimenis en zoete ruil!

Pastoor Ward

Bij de kerkdiensten

Dit huidige nummer loopt in principe van de eerste dag van de Advent tot en met de eerste dag van de Veertigdagentijd. Gelukkig leidt paars altijd tot wit. De laatste zondag Pinksteren nemen we deze keer nog mee. Aansluitend aan de viering van zondag 22 november worden er naast onze kerk herdenkingsstenen “struikelstenen” onthuld ter nagedachtenis aan enkele leden van de Joodse familie Hilversum, die woonachtig waren in de Boldersstraat. In de Tweede Wereldoorlog zijn deze mensen in de kampen vergast of anderszins bezweken. U wordt uitgenodigd om de eenvoudige plechtigheid van de onthulling met uw aanwezigheid kracht bij te zetten. Als parochie willen wij tonen daarbij betrokken te zijn: de offertorium collecte is bestemd voor de kosten van het vervaardigen van deze stenen en de altaarbloemen zullen bij de struikelstenen worden neergelegd.

29 November is de eerste zondag van de Advent, en daarmee van het nieuwe kerkelijk jaar. Iedere zondag van de Advent steken we een nieuwe kaars aan, in afwachting van de komst (Latijn: adventus) van de Heer.

Met Kerstmis vieren we de komst van de Heer in ons midden. Het Woord is vlees geworden! Op donderdagavond 24 december is de Kerstnachtmis. Deze begint om 22:00 uur en wordt voorafgegaan door het zingen van bekende kerstliederen. Dit begint om 21:45 uur. Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december, is er om 10:00 uur een feestelijke eucharistieviering voor jong en oud.

Vrijdagmiddag 1 januari beginnen we het nieuwe jaar met een korte gebedsdienst om 16:00 uur, onder leiding van enkele lectoren. Na deze viering is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje een gezegend nieuw jaar te wensen.

Pasen valt in 2016 heel vroeg. Daarom is het op 10 februari alweer Aswoensdag. Dit vieren we zoals gebruikelijk samen met de rooms-katholieke gemeenschap Franciscus Xaverius. Vorig jaar zijn we begonnen om ook andere Amersfoortse kerken uit te nodigen voor deze viering, die het begin markeert van de Veertigdagentijd. Omdat dit erg positief werd gewaardeerd, zullen we deze aanpak voortzetten en uitbreiden.

Pastoor Louis

Vorming

Studieavond

Op zondag 29 november beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. In dit zogeheten C-jaar zijn de evangelielezingen vooral uit het evangelie volgens Lucas. Daarom was er op 5 november een studieavond in de Joriszaal over dit evangelie. Pastor Louis had daarvoor de Haagse predikant Nico Riemersma uitgenodigd die volgend jaar zal promoveren op een tekst van Lucas.

In het C-jaar lezen we vooral het 'Sondergut' van Lucas, daarmee worden de teksten bedoeld die we alleen bij Lucas vinden en niet bij de andere evangelisten. Er bleek verrassend veel 'Sondergut': de volledige eerste twee hoofdstukken van Lucas met zijn aankondigingen van de geboorten van Johannes de Doper en Jezus, de geboorteverhalen, de prachtige lofzangen van Maria, Zacharias en



Simeon en ook verderop in het evangelie van Lucas staan hele bekende verhalen waarvan we denken dat we ze van alle evangelisten kennen maar die we alleen bij Lucas aantreffen zoals o.a. de vergelijking van de barmhartige Samaritaan. Riemersma wees ook op de parallellen in de verhalen over Johannes de Doper en Jezus en hielp ons daarmee dieper door te dringen tot de betekenis van de teksten. Een inspirerend begin van het C-jaar!

Lydia Janssen

Vormselcatechese

Heel blij en trots willen wij aan iedereen laten weten dat wij op 26 september officieel gestart zijn met de vormselcatechese. Ons topteam bestaat uit Keelin, Job, Pieter, David, Lucas en Kilian. Die avond begonnen wij eerst met een heerlijke pizza en een kennismaking.



Thema van de bijeenkomst was "de zeven sacramenten". Wij hebben daarover gesproken en daarna gingen wij een opdracht uitvoeren. Die ging als volgt: zoekt de sacramenten in de kerkruimte en de juiste Bijbeltekst erbij. Wat waren onze jongeren goed!



De tweede bijeenkomst ging over de tien geboden. Wij zijn eerst begonnen met spelletjes – twister en sjoelen - . Dat was de aanleiding voor het gesprek...want zoals wij de regels in het spel hebben zo heeft de Heer de levensregels aan ons gegeven. De jongeren deden actief mee en er ontstonden interessante gesprekken over kerk en geloof.

Wij kijken met plezier terug naar afgelopen avonden en vol verwachting naar de komende. Het is heel fijn om te zien dat door het groeiende vertrouwen in elkaar er ruimte ontstaat om ons geloof verder te ontplooien.

Catecheten Henk Jan en Marta en pastoor Louis

Kinderkerk

Net als u gaan we ons met de kinderen voorbereiden op de komende Kerst. Op onze laatste kinderkerkvergadering lazen we de Bijbelwoorden van Prediker. **Alles heeft zijn eigen tijd.**

Zo is het met de verhalen die we bij de voorbereiding zullen vertellen ook. Er is een tijd om te luisteren, om te verwachten, om op weg te gaan en om te zingen. We sluiten af met Kerst: er is tijd voor **HET LICHT.**

Wie bij de avond over liturgie aanwezig was, weet wat liturgie is: het vieren van de dienst met elkaar. Kinderen zouden dus ook de hele dienst aanwezig moeten zijn. Uit praktische overwegingen doen we dat niet. De dienst van eerste Kerstdag is een uitzondering. Dan zullen we met allemaal, jong en oud de liturgie vieren. Dat zal wat aanpassingen vergen, vooral in de Woorddienst.

Nog even iets anders over de kinderkerk/oppas. Het is beter om te spreken over kinderkerk en kinderkerk light. Bij elke eucharistieviering is er kinderopvang. Op de eerste en derde zondag van de maand is er kinderkerk. Hier wordt het lezingenrooster gevolgd en de tekst "besproken" met de kinderen en is er sprake van een creatieve verwerking. Op de andere zondagen is er kinderkerk light. Dan wordt een Bijbelverhaal naar keuze van de leiding gelezen en is er geen "bespreking". De kinderkerkkaars heeft dus elke zondag de betekenis van het meenemen van het Licht uit de kerk, van verbondenheid met elkaar in de liturgie.

We zijn erg blij dat er enkele dames uit onze kerk meedoen met Kinderkerk light. Waarom geen mannen? Heren jullie zijn ook van harte welkom om mee te doen. (opgeven bij de kinderkerkleiding)

Tijdens de advent is er elke week kinderkerk, ook bij de dienst van Schrift en Gebed. Dit is ook zo in de veertigdagentijd.

Het kinderkerkteam



Schoenendozen

Ook dit jaar zijn er weer een groot aantal schoenendozen naar het inzamelpunt gebracht zijn. Tijdens de dienst op 15 november stonden er zo'n dertig op het altaar, een waar feest om te zien. Aan iedereen (jong en oud) die hieraan heeft meegewerkt:

hartelijk dank namens de kinderen in ontwikkelingslanden.

Clara Gertrudis van Halteren

Clara is een bedaagde dame en gaat kalm haar gang. Ze kan wel wat hulp gebruiken, want op 30 november willen we adventattenties voor de senioren gaan maken. U begrijpt dat een flink aantal leden al zo senior zijn dan ze er niet meer aan toe komen mee te doen met dergelijke activiteiten. Dus kom ons helpen op maandag 30 november om 19.30 in de Joriszaal. Wel graag een schaar (liefst een kleine) meenemen voor het geknutsel. Moeilijk is het niet .

Mary-Ann Borggreve

Diaconale werkgroep

Slaapbonnen

We willen u informeren over de wijze waarop we als parochie **de dak- en thuislozen in Amersfoort** ondersteunen. De zogeheten 'slaapbonnen', die tot voor kort via de kerk of pastorie aan dak- en thuislozen werden gegeven, zijn niet meer in gebruik (zie ook blz. x). Met deze bonnen betaalde de parochie voor een overnachting in de opvang. Deze bonnen bleken in sommige gevallen echter te conflicteren met de daklozenuitkering. Ook was er te weinig controle mogelijk, wat misbruik in de hand werkte. Kwintes neemt de slaapbonnen dus niet meer aan. Het kerkbestuur heeft besloten om in plaats van de slaapbonnen de daklozenopvang te gaan steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage. Daarnaast stelt de parochie bonnen beschikbaar, waarmee dak- en thuislozen een kom soep met een broodje kunnen krijgen bij Café Van Zanten. De eerste bon is al gebruikt en toverde een mooie lach op het gezicht van de ontvangster. Verder is het de bedoeling om maandelijks een partij fruit naar de daklozenopvang aan het Smallepad te gaan brengen. Na de oogstdienst hebben zij een mand met fruit gekregen, ook daarvoor veel dank! Pastoor Louis is contactpersoon richting de daklozenopvang (Kwintes).

Schrijfactie Amnesty

Graag maken we u attent op de **jaarlijkse schrijfactie**. Ook dit jaar schrijven we voor Amnesty, waarbij we een aantal mensenrechtenactivisten onder de aandacht zullen brengen die u kunt ondersteunen door een brief of kaart te sturen aan de betreffende machthebbers waar deze mensen onder lijden. We schrijven dit jaar op 22 en 29 november en informeren u op die zondagen hoe u mee kunt doen.

Vastenoffer

In de volgende Joris op 't Zand hopen we u nader te informeren over het **vastenoffer 2016**. We zullen tijdens de vastenperiode aandacht besteden aan de hulp aan vluchtelingen in Mozambique, waarbij het gaat om opvang voor vluchtelingen uit de omringende landen. Door meerdere collectemomenten en enkele acties hopen we een mooi bedrag voor de geestelijke gezondheidszorgprogramma's aan deze vluchtelingen bij elkaar te brengen.

Seniorenvieringen

Impressie van onze dienst op woensdag 28 oktober 2015.

Op deze mooie herfstdag konden wij om 10.00 uur twintig ouderen voor onze viering welkom heten. In de viering op het feest van de HH apostelen Simon de Zeloot en Judas Thaddeus gingen pastoor Ward Cortviendt en pastor Louis Runhaar voor in de eucharistieviering. Bij de gezangen werden wij begeleid door emeritus bisschop Teus Glazemaker. Het openingslied was gezang 701 en daarin spreekt onder andere uit strofe 10 dat vanuit de tempel is verteld dat wij zullen vinden vrede, feest en rust.



Voor de lezingen was gekozen uit Deuteronomium 31, 1-4 en uit Efeziërs 2, 13-12. Het evangelie was volgens Johannes 15, 17-27.

Bij de overweging ging pastoor Ward in op de apostelen die genoemd werden. Met verwijzing naar de tekst van gezang 757, als wij weer brood gaan breken en van de feestwijn drinken, stonden wij samen in de kring om vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.

Na de zege konden wij onder het genot van een kopje koffie en/of thee bij elkaar zijn. Tijdens dit samen zijn vertelde onze parochiaan Wil Rijk het verhaal over de natuur en de verwondering in de natuur. In de natuur ziet men Gods hand, verblijf in de natuur dan ziet men Gods schepping nog sterker. Aan het slot van het verhaal sprak zij het volgende gebed uit.

“Heer, leer ons en onze kinderen, dat de Aarde onze moeder is. Als de mensen op haar spuwen bevuilen zij zichzelf. De Aarde is niet van de mens, maar de mens behoort de aarde. Het tapijt van het leven wordt niet door de mens gemaakt. Hij is slechts een draadje aan U, want de Heer staat boven alles”.

Namens alle aanwezigen kan ik alleen maar zeggen dat wij een fijne en sfeervolle samenkomst konden hebben.

Anton

Aanstaande vieringen

De Adventsbijeenkomst is op 16 december vanaf 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De uitnodigingen worden nog verzonden.

De voorjaarsseniorenviering is op 17 februari 2016 om 10.00 uur in de Joriszaal.



**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE
van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 29 november 10.00 uur 1e zondag van de advent Eucharistieviering	Zacharia 14, 4-9	1 Tessalonicenzen 3, 9-13	Lucas 21, 25-31
ZO 6 december 10.00 uur 2e zondag van de advent Eucharistieviering	Baruch 5, 1-9	Filippenzen 1, 3-11	Lucas 3, 1-6
ZO 13 december 10.00 uur 3e zondag van de advent Eucharistieviering	Sefanja 3, 14-20	Filippenzen 4, 4-9	Lucas 3, 7-18
ZO 20 december 10.00 uur 4e zondag van de advent Eucharistieviering	Micha 5, 1-3	Hebreeën 10, 5-10	Lucas 1, 39-45
DO 24 december 22.00 uur Kerstmacht Eucharistieviering	Jesaja 9, 1-6	Titus 2, 11-14	Lucas 2, 1-20
VR 25 december 10.00 uur Kerstdag Eucharistieviering	Jesaja 52, 7-10	Hebreeën 1, 1-12	Johannes 1, 1-14
ZO 27 december 10.00 uur H. Johannes, apostel en evangelist Eucharistieviering	Exodus 33, 18-23	1 Johannes 1, 1-9	Johannes 21, 20-24
VR 1 januari 16.00 uur Middaggebed Schriftlezing en gebed	Lezingen in overleg		
ZO 3 januari 10.00 uur Epifanie: Openbaring van de Heer aan de volken Eucharistieviering	Jesaja 60, 1-6	Efeziërs 3, 1-12	Matteüs 2, 1-12
ZO 10 januari 10.00 uur Doopt van de Heer in de Jordaan Schriftlezing en gebed	Jesaja 40, 1-5 en 9-11	Titus 3, 4-7	Lucas 3, 15-16 en 21-22
ZO 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering met de binnenstadkerken			
ZO 24 januari 10.00 uur 3e zondag na epifanie Eucharistieviering	Jesaja 61, 1-9	1 Korintiërs 12, 12-27	Lucas 4, 14-21

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het oud-katholiek lectionarium

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 31 januari 10.00 uur Opdracht van de Heer in de Tempel Eucharistieviering	Maleachi 3, 1-4	Hebreeën 2, 14- 18	Lucas 2, 22-32 (33-40)
ZO 7 februari 10.00 uur 5e zondag na epifanie Eucharistieviering	Jesaja 6, 1-8	1 Korintiërs 15, 1- 11	Lucas 5, 1-11
WO 10 februari 19.30 uur Aswoensdag Eucharistieviering met geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius	Amos 5, 6-15	2 Korintiërs 5,20 – 6,10	Matteüs 6, 1-6 en 16-21

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het oud-katholiek lectionarium

Voorheen Oudewater

Wij zijn alweer een paar lid van de Amersfoortse parochie en hebben het erg naar onze zin. Wij komen uit Oudewater. Dit is een stadje met een markante historie en is gelegen op de grens van Zuid-Holland en Utrecht. Oudewater valt vooral op door het oude stadhuis en de markt met de bekende Heksenwaag. Slechts enkele panden verwijderd van deze Waag staat het oud-katholieke kerkgebouw. Ik ben hier zes jaar lang kerkmeester geweest en wij hebben hier vele mooie jaren als parochianen onze diensten vervuld. Wij vonden het heel jammer dat de parochie opgeheven moest worden, maar begrepen de noodzaak hiervan.

Omdat we het zo naar onze zin hebben willen wij op zondag 13 december de eucharistieviering met ons zangkoor De Banier ondersteunen.



Even kort iets over dat koor. Het koor bestaat uit dertig zangers en een dirigent. Het koor is bijna 65 jaar geleden opgericht door pater Banier. Deze pater heeft vanuit de gezamenlijke kerken een oecumenisch koor gevormd met de beste zangers uit iedere kerk. Inmiddels zijn er leden vertrokken en nieuwe leden hebben hun intrede

gedaan. Hierdoor is het geen kerkkoor meer. Wij hebben nu een breed repertoire en passen ons programma aan op de vraag van de klanten. Het opluisteren van de eucharistieviering vinden wij eervol en hopen dat er een goede opkomst is.

Elselies Verkleij-Maters

Oogstdienst

Op 25 oktober werd op de zondag van Bartimeus de Oogstdienst samen met de Lutheranen gevierd.

Tijdens de dienst gingen dominee Diederiek van Loo (Evangelielezing), priester Wessel Jan Woltjer (Overweging) en pastor Louis Runhaar (Voorbede) voor. Hierbij was de “rode draad” de vraag die Jezus aan Bartimeus stelde: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’. Deze vraag zouden wij ook (vaker) moeten stellen.



De dienst werd verder opgeluisterd met mooie gezangen van Bach en Mozart, vertolkt door onze cantrix Marjon Strijk. Zij werd begeleid door Henk Veldman op het August Gern-orgel.

Deze keer stonden niet de gebruikelijke fruitmanden voor de senioren en zieken van de twee kerkgemeenschappen, maar drie grote fruitmanden op het altaar.

Deze manden werden na de dienst aangeboden aan de daklozenopvang aan het Smallepad (Kwintes), voedselbank “Voedsel Focus Amersfoort” en AZC Amersfoort.

Dit werd op alle drie de locaties zeer gewaardeerd. Mogelijk is dit het begin van een nieuwe traditie.

Wilma van Oevelen

Wist u dat...

Er op de website van onze parochie nog meer foto's van de priesterwijding en eerste dienst van pastoor Louis te vinden zijn?

Tweemaal afscheid

Afscheid van organiste Betty



Op 27 september hebben wij in een volle kerk voor de laatste keer kunnen luisteren naar het mooie orgelspel van Betty. Na 37 jaar beëindigde zij haar muzikale loopbaan als onze organiste. Wij zijn haar erkentelijk voor haar grote toewijding en vele uren inzet in de muzikale ondersteuning van onze liturgie.

Na de preek speelde ze samen met Emile nog een bewerking voor vier handen van een thema uit de opera Die Zauberflöte (Mozart). Dit werd door de kerkgangers met applaus ontvangen! In zijn afscheidswoordje herinnerde Emile aan het prille begin, toen de kleine Betty uit Egmond de accordeon begon te bespelen. Als jonge vrouw stapte ze over op het kerkorgel. Emile vertelde over de tijd waarin de opleiding tot

kerkorganisten nog werd behartigd door het Curatorium met als docente Eveline M. Jansen en waar Betty en hij elkaar ontmoetten bij de groepslessen. Emile sprak met veel waardering over de jarenlange samenwerking in Amersfoort en de soepelheid waarmee Betty zich in het rooster liet inschakelen.

Betty is altijd zeer contentieus in haar voorbereiding geweest en dat geldt voor alles wat ze aanpakt, ze houdt niet van verrassingen, iedere noot moet op papier staan. Je kon de klok er op gelijk zetten: op maandag in de week voor de zondag waarop ze moest spelen ging de telefoon en informeerde Betty naar de gezangen.

Bij de koffie werd door het koor onder leiding van Emile nog een gezang ten gehore gebracht, gevolgd door een gedicht op rijm van emeritus bisschop Mgr. Antonius Jan Glazemaker. Hierna konden wij met alle aanwezigen het glas heffen en genieten van het samenzijn.



Bedankt Betty voor je muzikale bijdragen in de afgelopen jaren!

Afscheid van Mieke, een bevlogen penningmeester

Op 8 november 2015, de zondag van het grootste gebod, werd in een dienst van Schriftlezing en Gebed afscheid genomen van penningmeester Mieke van 't Erve-Verheij.

Pastor Louis Runhaar refereerde in zijn overweging aan de feestdag van de Heilige Willibrord op 7 november, aan wie we ons geloof te danken hebben. "Houd ik van God?" was de vraag, die hij zichzelf stelde. Hij voelt een grote eerbied, ontzag en soms ook wel angst voor God.



Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, waren woorden uit de eerste schriftlezing. Dit betekent, dat je ook degenen, waar je moeite mee hebt, lief moet hebben. Hoe doen we dit? Door de ander ruimte te geven, interesse te tonen, het gevoel komt er dan vanzelf.

Aan het eind van de dienst werd allereerst aan lector Emile de herbenoemingsacte

overhandigd. Hij zal nog één jaar zijn gewaardeerde diensten als lector vervullen. Aan Dick Noordzij werd de aanstellingsacte voor de taak van kerkmeester overhandigd. Beide mannen werden met een applaus bedankt. En dan was het tijd afscheid te nemen van Mieke, die zoveel jaren een bevlogen en bewogen penningmeester was. Lydia Janssen, kerkmeester, stelde dat Mieke op bijna alle vragen betreffende financiën en gebouw een antwoord kan geven. Veel waardering is er daarom voor haar vanuit de parochie, maar ook vanuit de landelijke kerk, getuige de prachtige woorden in de ontslagacte van aartsbisschop Joris Vercammen. Lydia overhandigde haar als blijk van dank een mandje met een aantal Engelse producten.

Pastor Louis memoreerde, dat Mieke, dankzij het zo prima op orde houden van de financiën, voor een belangrijk deel bijgedragen heeft aan het welzijn van onze parochie. Zij heeft veel voor onze parochie betekend. De grote dank werd mede uitgedrukt door een waardebon ter vrije besteding.



In haar slotwoord zei Mieke, dat er nog voldoende over blijft om te doen. Telkens weer wordt zij getroffen door de diversiteit aan mensen, die onze parochie rijk is. Samen staan we in het geloof, God bindt ons met elkaar om te danken en te vieren.



Ook deed zij nog een dringend beroep op mensen, die op welke manier dan ook een bijdrage kunnen leveren aan het kerkbestuur, c.q. het reilen en zeilen van onze parochie. Zij sloot af met de woorden: "Succes Paul!". Na het slotlied was iedereen in de gelegenheid haar persoonlijk te bedanken en een hapje en een drankje sloten deze zondag ongedwongen af.

Open Monumentendag – 12 september 2015

Het formidabele aantal van 775 bezoekers mochten we verwelkomen tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september.



Ook de weergoden waren ons goed gezind want ondanks de voorspelde regen bleef het de hele dag droog.



Met name tijdens het prachtige optreden van Marjon Strijk en Henk Veldman was de kerk afgeladen vol en zij kregen dan ook een staande ovatie. Maar ook het optreden van het Amersfoort Vocaal Ensemble mocht er zijn. Heel veel dank gaat uit naar de vrijwilligers die er voor zorgden dat dit weer een dag was om met genoegen op terug te kijken.

Boodschappenactie

Afgelopen september hebben we als parochie **de voedselbank** blij kunnen maken met een heleboel boodschappen. Do en Evert, die de boodschappen hebben gebracht, werden ontzettend bedankt voor de grote hoeveelheid, want de voedselbank stond te springen om nieuwe goederen. Hierbij geven wij dit bedankje aan u, als schenker van al dat goede, door.



Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Namens de diaconale werkgroep

Tweemaal dank

Op 27 september jl. sloot ik een belangrijke episode in mijn leven af. Ik nam afscheid als organist van onze parochie. Dacht ik de Alpe d'Huez te moeten beklimmen waar het mijn emoties betrof, gelukkig bleef het beperkt tot een colletje van de 1^e categorie, om in fietstermen te blijven. Dankzij u allen werd het een hartverwarmend afscheid. Verrast werd ik door veel parochianen, die de dienst bijwoonden, door lieve, waarderende en mooie woorden, door knuffels, door prachtige bloemen en cadeaus, door kaarten en e-mails, door een mooi gedicht en door een vrolijk lied, mij toegezongen door het koor. Dankzij u allen kreeg deze dag een gouden randje! Nogmaals heel veel dank!



Betty



Het is er dan toch van gekomen: na vele jaren mocht ik afscheid nemen als penningmeester van de parochie. Het waren goede jaren. Want hebben wij samen voor elkaar gekregen: verbetering van de verwarming in de kerk, aanleg van een derde toilet achterin de kerk, vinden van de bergruimte achterin de kerk en op het orgelkoor, goede verlichting in de kerk op het altaar en het orgel, (veel) betere geluidsinstallatie, nieuwe bankkussens, ringleiding in de kerkbanken. De verbouwingen: Jorishaal en Jorishal, pastorie van kantoor terug naar woonhuis, Het Grote Werk – nieuw dak, glas-inloodramen gerestaureerd, schilderen binnen en buiten, rondom nieuwe goten met als afsluiting het grondige buitenwerk aan de pastorie.

Dat kan niet alleen omdat de subsidies rijkelijk vloeiden, maar ook en vooral door uw financiële bijdragen en uw meedoen!!

Het is goed dat er een tijd is van komen en van gaan. Graag wil ik ieder danken voor alle tips, adviezen en steun die ik van u kreeg als penningmeester en de vele lieve woorden en wensen bij mijn ziekte en nu bij mijn afscheid. Heel veel dank daarvoor.

Mieke van 't Erve-Verheij.

Koperpoetsen

Op dinsdag 13 oktober werd het koper gepoetst. De bedoeling was om in twee ploegen (middag en avond) te poetsen, want er stond aardig wat klaar. De (onverwacht) grote opkomst van heel enthousiaste koperpoetsers en koperpoetssters zorgde er voor dat rond 17.00 uur alles weer stond te blinken.



Hierdoor was een tweede sessie niet meer nodig en kon degene die zich voor de avond had opgegeven afgebeld worden. Helaas kwamen er 's avonds toch nog mensen voor een gesloten deur. Volgende keer dus graag echt even van te voren aanmelden, dan kan dit voorkomen worden.

Nog voor iedereen die heeft meegeholpen: heel veel dank!

Evert

Mirakelboek

Donderdag 24 september jl. werd in de St. Joriskerk het nieuwe boek "In het water gevonden, het Amersfoortse Mirakelboek" van Ludo Jongen en Dick de Boer gepresenteerd. Het evenement werd georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Namens onze parochie waren aanwezig Mieke van 't Erve, Wessel Jan Woltjer en ondergetekende.

De tekst van het Amersfoortse Mirakelboek is bewaard in drie handschriften uit het begin van de zeventiende eeuw. Eén van die handschriften werd vervaardigd op verzoek van Heribert Rosweyde, een van oorsprong Utrechtse geleerde, jezuïet die in Antwerpen informatie verzamelde over het katholieke geloofsleven in de noordelijke Nederlanden.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Pim Lukkenaer de inmiddels 80 - jarige zoon van P. Lukkenaer, de schrijver van de in 1946 verschenen vertaling van het Amersfoortse Mirakelboek. Pim Lukkenaer gaf aan dat zijn vader ook echt overtuigd was van de wonderen die waren gebeurd.



Daarna werd een exemplaar uitgereikt aan Mieke van t' Erve als dank voor de medewerking van onze parochie aan de totstandkoming van het boek.

Het boek biedt een hertaling in modern Nederlands van het Amersfoortse Mirakelboek, samen met het dossier van Rosweyde.

De inleiding geeft een beeld van de historische en religieuze context.

Het boek is te koop voor €29 en €25, achterin de kerk of in de Joriszaal.

Maria Bremmer

Bedevaart

Nog niet wetend dat kerken in dit jaar aandacht vragen voor pelgrimeren boekten we vorig jaar een cruisereis om onder andere naar Santiago de Compostella te reizen. Pastoor Leen Wijker liep er naar toe en schreef er een boek over. Het museum Catharijneconvent had er een tentoonstelling aan gewijd. Voor ons een aansporing om op een voor ons niet te vermoeiende reis deze bedevaart te maken.

Begin september voeren we vanuit Amsterdam via Dover en Cherbourg naar La Coruña. Daar namen we de trein (keurige treinen en op de kaartjes staan de wagon- en stoelnummers en het tijdstip van terugreis) naar Santiago en gingen we met de taxi naar de kathedraal. Op het aankomstplein zagen we een indrukwekkend beeld: een vader, moeder, drie kinderen en een hond - met een blauw



rugdekje - met schelp, stok en hoedjes knielden moe en dankbaar neer. In de kathedraal vierden we met nieuw aangekomen pelgrims de eucharistie. Wat een mooie viering, wat een prachtig hoogaltaar en wat werd er geweldig solo gezongen. Hart- en ziel versterkend.

We dronken koffie en lunchten in een gezellig restaurantje tegenover het uitschrijfkantoor. We zagen vele pelgrims die hun laatste stempel en hun certificaat kwamen halen. Zou het er vroeger ook zo hebben uitgezien rond Onze Lieve Vrouwe kerk en -toren in Amersfoort?



Na een rondrit met een landtreintje door het centrum, de buitenwijken en de prachtige tuinen en plantsoen ging het weer richting schip. We bezochten hierna nog Porto, Lissabon, Malaga, Palma de Mallorca en Marseille. Vanuit de laatste plaats gingen we vliegsgewijs weer naar huis. Tevreden met en dankbaar voor onze bedevaart.

Mea en Wessel Jan

Denken in de Driehoek

St. Maarten en Sinterklaas: Heiligen met vuile handen? Hoe heilig is zorg voor je naaste?

Sinterklaas en St. Maarten zijn heel bekende heiligen. Ze hebben ook “vuile handen”: ze zijn heilig omdat ze hun handen vuil maakten bij de zorg voor hun naaste.

Dat is een complex thema. Op woensdag 25 november gaan twee sprekers hierover met elkaar in gesprek: dr. Huub Oosterhuis en mgr. dr. Joris Vercammen. Het gaat om vragen als “Hoe heilig zijn deze heiligen eigenlijk? Breekt de nood van de naaste wetten? Hoe heilig is dan hulp aan “illegalen”? Is zorg voor de naaste ook een manier om zelf als mens te groeien? Is het heilig verklaren van zorg niet ook een manier om mantelzorgers nog harder te laten lopen?

Heilige vrijheid, heilige majesteit, heilige... Wat is er heilig in Nederland en moet dat zo blijven?

Van alles kan er “heilig” zijn, van vrijheid van meningsuiting, via het huwelijk, tot en met de koning. Hoe zit het eigenlijk met wat voor “heilig” en onaantastbaar gehouden wordt in Nederland? En hoe ga je om met “heilige” personen, waarden, of instituties? En wat zegt het heilig zijn van zulke zaken over wat “heilig” betekent? Als instituties of normen heiligen zijn, wat zegt dat dan over heiligheid? Dit wordt op woensdag 20 januari verder uitgediept. Hoofdspreker is dr. Ernst van den Hemel. Hij is religiewetenschapper en literatuurwetenschapper. De respons wordt verzorgd door Jojanneke Vanderveen MA.

Algemene informatie

De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS). Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het programma is van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er een borrel.

(Nog) Beter Leren Bidden

Een avond over voorbeden voor voorbidders, lectoren en pastores. Wie in de liturgie voorbeden voordraagt, levert een belangrijke bijdrage aan de viering. Daarbij past een goed besef van wat voorbeden zijn en hoe ze zinnig geformuleerd en voorgedragen kunnen worden. Daarbij komt een aantal vragen steeds opnieuw naar voren. Zelfs voor de meest ervaren voorganger, lector, of voorbidder: Wat is nu eigenlijk voorbidden? Wat voor thema's zijn geschikt – en hoe zijn ze te verwoorden? Hoe kun je de gemeente “meenemen” en wat zijn zinnige manieren om God aan te spreken? Dit alles komt met veel praktische oefening aan de orde.

Leiding: Dr. Mattijs Ploeger

Datum en tijd: 21 januari 2016, 19.30-21.30 uur

Locatie: Amsterdam, Oud-Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 39

Aanmelden voor 10 januari 2016 bij pastor Peter-Ben Smit
(pbajsmi@gmail.com)

Vespers/concerten

Service of Lessons and Carols

Het “Festival of Nine Lessons and Carols” is een dienst van de christelijke eredienst waarin we de geboorte van Jezus vieren en die traditioneel wordt gevolgd door Kerstmis. Dit jaar zal voor het eerst een dienst van Lessons and Carols gegeven worden in de oud-katholieke kerk in Amersfoort.

Op zondagmiddag 6 december 15.30 uur bent u van harte welkom om met ons samen te luisteren naar de negen korte Bijbel lezingen van Genesis, de profetische boeken en de evangeliën waarin het verhaal van de val van de mensheid, de belofte van de Messias, en de geboorte van Jezus wordt verteld.

We zullen de lezingen afwisselen met samenzang (traditionele Engelse Carols) en solo zang Marjon Strijk (sopraan) begeleidt door Henk Veldman (orgel). Iedereen is van harte welkom!

Toegang gratis, na afloop collecte.



Vespers

De Vespers in de Sint Joriskerk worden georganiseerd door de Raad van Kerken – Amersfoort. De Vespers in de Sint Joriskerk hebben de sfeer van een Engelse Choral Evensong, zijn vrij toegankelijk en duren ongeveer drie kwartier.

Zaterdag 12 december 2015

in de Adventstijd m.m.v. het St. Joris Kamerkoor

Zaterdag 23 januari 2016

in de Epifaniëntijd m.m.v. Capella Amersfoort

Aanvang : 17:00 uur, de toegang is vrij (collecte na afloop)

Concert “Ciel, Air et Vents”

Op zaterdag 30 januari zal het Basilius College (o.l.v. Bas Ramselaar) in de Sint Franciscus Xaveriuskerk koormuziek van Nederlandse componisten vertolken. Enkele van deze componisten zijn Jacob Clement (Clemens non Papa), Andries Clement en Rudolf Escher.

Aanvang 20:15 uur,

Toegang: € 15,00



Agenda

november

zo	22	11.35	Boldersstraat	Onthulling struikelstenen
di	24	19.30	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
wo	25	20.00	Utrecht	Denken in de Driehoek
do	26	10.15	Joriszaal	Studiedag pastores
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	28	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	29	10.00	Kerkgebouw	1e zondag van de Advent (collecte KVI en schrijfactie)
ma	30	19.30	Joriszaal	Adventattenties maken

December

do	3	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	5	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	6	15.30	Kerkgebouw	Festival of Nine Lessons and Carols
		23.35	NPO	Aflevering "De Pelgrim"
do	11	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	12	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	Sint Joriskerk	Vespers m.m.v. Sint Joris Kamerkoor
zo	12	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering m.m.v. zangkoor De Banier
di	14	18.30	Joriszaal	Vormselcatechese
wo	16	16.00	Kerkgebouw	Adventsviering voor senioren
do	17	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	18	20.00	Kerkgebouw	Taizeviering
za	19	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	20	19.45	Elders	Huiskring
di	22	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
do	24	21.45	Kerkgebouw	Kerstnachtviering
vr	25	10.00	Kerkgebouw	Kerstmis, dienst voor jong en oud

2016

januari

vr	1	16.00	Kerkgebouw	Gebedsdienst & receptie
za	2	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	3	16.00	Utrecht	Nieuwjaarsvespers en receptie aartsbisdom
do	7	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	9	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
do	14	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Werkgroep liturgie
vr	15	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	16	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur

januari (vervolg)				
zo	17	10.00	Locatie nog niet bekend	Oecumenische viering met de binnenstadskerken
		23.55		Kopijsluiting Joris op 't Zand
ma	18	18.30	Jorisaal	Vormselcatechese
wo	20	10.30	Jorisaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
		19.30	Utrecht	Denken in de Driehoek
do	21	10.00	Hengelo	Regiovergadering AGATH
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	23	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Sint Joriskerk	Vespers m.m.v. Capella Amersfoort
zo	24	19.45	Elders	Huiskring
di	26		Elders	Retraite geestelijkheid tot en met 29 januari
do	28	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		20.15	Sint Franciscus Xaverius	Concert Basilius College
februari				
wo	3	20.00	Jorisaal	Bezoekersgroep
do	4	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	6	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	7			Joris op 't Zand komt uit
		19.45	Elders	Huiskring
wo	10	19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag
do	11	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	13	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
wo	17	10.00	Jorisaal	Seniorenviering

Vers van de pers

De nieuwe tv-serie 'De Pelgrim', een gezamenlijke productie van EO en IKON, volgt in zes afleveringen steeds één pelgrim met een bijzondere bestemming. Wat zoeken deze moderne pelgrims, welk proces maken ze door, wat vinden ze - onderweg of op hun bestemming - en wat is er veranderd als ze weer thuis komen?

Afl. 1, 6 december (23.35 uur)

De langste weg is de weg naar binnen

Aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland volgt in Zweeds Lapland het spoor van de mysticus Dag Hammarskjöld. Deze Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties kwam in 1961 om het leven tijdens een vredesmissie in Rhodesië, het huidige Zambia. De dagboek aantekeningen die na zijn dood werden gevonden, werden een geestelijke inspiratiebron voor tienduizenden lezers. Priester-bisschop Vercammen treedt in Hammarskjölds voetsporen en pelgrimeert door een overweldigend landschap, langs merkstenen van roeping, stilte en overgave.

(zie ook Herfstnummer Joris op 't Zand of website okkn.nl)

De redactie wenst u alvast



en een voorspoedig 2016

Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve,
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 17 januari 2016

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ joz@telfortglasvezel.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201505